



Skogsluffarnas historia

“Resultaten skola nog komma ...“

Detta är, ordagrant, Skogsluffarnas första dokument, skrivet av klubbens förste vice ordförande Gösta Zetterqvist, och med namnen på alla femton grundarna.

“Efter ett förberedande sammanträde hemma hos bröderna Carlquist den 15 april 1934, samlades 15 orienteringsentusiaster en vecka därefter i bröderna Zetterqvists hem i Nacka och bildade Skogsluffarnas Orienteringsklubb (SOK) söndagen den 22 april 1934.

Medlemmarna hade förut tillhört idrottsklubben inom KFUM Söder, men en del vägande skäl funnes för lämpligheten av att bilda en ny klubb.

Separeringen från nämnda klubb skedde i vänligaste och fullaste samförstånd. Klubbens syfte “att genom utövande av idrott (framför allt orientering) höja intresset för densamma och utbilda goda idrottsmän samt verka för en god kamratanda.

Det goda kamratskapet värderades så högt att vi ansågo att vår huvudsakliga strävan borde gå ut på icke att söka åstadkomma ett så stort medlemsantal som möjligt och på detta sätt hastigt nå upp till ett idrottsligt anseende, utan att snarare dämpa antalet nya medlemmar för att lättare kunna “hålla ihop” och ha trevligt tillsammans. Resultaten skola nog komma ändå, hoppas vi.

Festnotiser genom åren.

1939: Trädde några smokingklädda, spänstiga gentlemen in på Riche för att i all blygsamhet höja en skål for klubbens första fem år.

1944: Firades Skogsluffarnas 10-årsjubileum på Bachi Wapen. De från början 15 medlemmar hade då ökat till 54.

1959: Avhölls 25-årsjubileet på Mosebacke. Klubben hade just blivit tvåa vid SM i skidbudkavle (Kjell Martin Gunnar Blomberg, Torsten Jansson Nils Ericsson).

1974: 40 årsjubileum på Metropol 112 personer deltog, klubbmedlemmar, anhöriga och gäster. 79 Skogsluffare startade i dag-DM. Natten till 9 november kom chocken, Brotorp eldhärjades svårt.

1984: Deltog 123 personer i 50-årsfesten på Stallmästargården. Öppet hus vid Brotorp på födelsedagen den 22 april (påskdagen) med ett 100-tal uppvaktande från förbund och föreningar. En jubileumsskrift gavs ut i några tusen exemplar till boende i Bagarmossen, Älta och Skarpnäck och de nära 3000 deltagarna i vårens Luffarkavle vid Vårby.

1994: Hade vi 60-årsfest på Ågesta golfklubb. Första KM utomlands, på Åland. Ett 60-tal deltog. En jubileumsskrift gavs ut.



2004: Firades klubbens 70 år med en fest ombord på m/s Tranan av ett drygt 40-tal medlemmar.

2009: Arrangeras Luffarligan från Brotorp på födelsedagen. Jubileumsfesten väntar vi med till Nationaldagen den 6 juni. Den hålls "hemma i Brotorp", där vi springer handi-capploppet innan vi börjar festa!

Klubbmärket – Därför är granen blå

På ett tidigt stadium utlystes internt inom Skogsluffarna en tävling om ett klubbmärke. Märket skulle symbolisera och avspegla syftet med vår sport, helt sakna bokstäver och dessutom vara "snyggt". I gänget fanns en konstnärssjäl. Han hette Axel Johansson, bytte senare till Weiner men kallades ändå mest "Acke Bira". Hans förslag vann överlägset.

Om vi ser på bilden av klubbmärket finner vi att det är delat i två hälfter, åtskilda av en sned "meridian".

Stiliserat återges till höger solen, skogen och vattnet. Till vänster hälften av en kompassros och nålen mot bakgrund av "kartan".

Färgerna bestämdes till rött, vitt, blått med konturlinjerna i silver. För att nå estetisk färgbalans mellan de två hälfterna blev granen, vattnet och kompassen blå, solen och kompassnålen vit samt bakgrunden "kartan" röd och vit.

Skogsluffarsången med melodi Alibaba .

En sång som visat sig mycket svår att lära sig för nya Skogsluffare. Men traditionens makt är stor. Så här är texten:

Vi äro Skogsluffare med liv och med lust
i skog och i mark ta vi gärna en dust
med våra skogsluffarbröder från andra håll
och hittar till varje kontroll.
När sen till målet vi kommit till slut
vi stämmer in i vår egen salut:
Vi äro skogsluffare med liv och med lust.
Dri holdrio hollidej - tjo hej.

Melodin heter i original Holtzhackerlied, här i en inspelning från 1934, året då Skogsluffarna bildades.

Kopiera youtubelänken <https://youtube.com/K5FST6J4QSU> så kan du lyssna och lära dig att sjunga skogsluffarsången. Vers och refräng. Sticket används ej.